

CHIROKRANT

Maandblad van
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen

Chirokrant

België—Belgique
P.B.9500
Geraardsbergen
3/53/060



oktober 2017

Afgiftekantoor Kaai - postkantoor Geraardsbergen 1
De chirokrant verschijnt maandelijks maar niet in augustus
Erkenningsnummer : P002906

Kalender



- Zondag 22 Oktober : Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u
- Zondag 29 Oktober : Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u
- Zondag 5 november : Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u
- Zondag 12 november : Geen Chiro.(pastafestijn zie pag....)
- Zondag 19 november : Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u
- Zondag 26 november : Chiro.
Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u
Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u



Beste ouders, oud-leiding en sympathisanten,

Chiro Sint-Bartel nodigt jullie uit op haar jaarlijks eetfestijn in zaal 'De Reep' op zaterdag 11 november vanaf 18u00 tot 21u00 en op zondag 12 november vanaf 11u30 tot 14u00.

De opbrengst van dit etentje zullen we o.a. besteden aan de bouw van een extra lokaal voor de jongens en branddeuren in de lokalen van de meisjes.

Wat is er te verkrijgen?

- pasta carbonara
- pasta bolognaise
- pasta pesto pollo (kip)
- vegetarische pasta
- koude schotel



Let op: de veggiepasta en de koude schotel zijn enkel verkrijgbaar op bestelling.

Alle pastagerechten en de koude schotel kosten 11 euro. Kinderen betalen slechts 5 euro.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding voor en na de chiro.

Je kan ook bellen naar Ann Demecheleer op het nummer 0476 285 440 (na 18u00) of mailen naar anneken67@hotmail.com

We kijken er naar uit om jullie te ontvangen!
De leiding van Chiro Sint Bartel

Krakjes



Beste Krakjes (nu al enkele speelclubbers zelfs),

Nog niet lang geleden zijn we op kamp geweest. Natuurlijk was dit een onvergetelijke 10-daagse belevenis, die jullie nog fris in het geheugen zit maar toch zetten wie hier nog is alles op een rijtje.

Bon, de eerste dag vertrokken we vroeg aan het station in Geraardsbergen met de trein om koers te zetten naar ons kampterrein. Op de trein zat de sfeer er al goed is, wat enkel maar werd verdergezet eens aangekomen op het kampterrein. Na het spel van de aspis konden we aan de eerste dag beginnen met de opening en het installeren van de slaapplaats. Zonder goede regels kan er geen goed kamp zijn, dus speelden we een afsprakenspel waar alles nog eens werd duidelijk gemaakt. 's avonds volgde nog een rondleiding door gids Stijn die uiteraard geniaal was. Moe maar voldaan konden de krakjes na een eerste vermoeiende dag onder de wol kruipen.

Na enkele uurtjes slapen floten de vogeltjes terug en werden dus ook de krakjes wakker. Maar wat was er gebeurd? De laatste tijd heerste er een golf van brutale aanvallen in Zootopia, sommige roofdieren lijken ziek te zijn en volledig wild te worden. De twee politieagenten Judie Hopps en Nick Wilde zijn aangeduid om deze voorvallen te onderzoeken en uiteraard op te lossen. Ze zijn al maandenlang bezig, en leggen hun onderzoek uit aan de Krakjes. Tot ze plots aangevallen worden door een wild roofdier, hij smeedt hun op de grond en viel hen aan. Hij schreeuwde dat hij de Krakjes 4 uur geeft om het kampterrein te verlaten, of hij zal ze één voor één uitroeien. Dit zullen ze natuurlijk niet zomaar toe laten, samen met Judy Hops en Nick Wilde beslissen de krakjes om een grote versterkte burcht te maken om hun te verdedigen tegen de aanval. Zo bouwden de krakjes een kamp tegen het roofdier en dit kamp ging de geschiedenisboeken van Chiro sint-bartel in van "sjiekste krakjeskamp ooit"! Het roofdier had geen schijn van kans! Proficiat daarvoor krakjes! Na deze glorieuze overwinning konden de krakjes terug in hun bed kruipen om zich klaar te stomen voor de avonturen van de volgende dag.



www.chirosintbartel.be

<https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens>

<https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes>

Er was bij het ochtendgloren een vreemde brief die met een pijl in de muur stak. De brief was ook nog eens raar versierd. Het was een uitnodiging van de Zoeloe, de vriendelijke kannibaal, om hem te bezoeken. Eerst had Zoeloe nog heel veel moeite om weer Nederlands te spreken. De krakjes moesten hem helpen en al snel lukte het veel beter. Hij vertelde dat hij lange tijd helemaal alleen was en blij was eindelijk nog eens iemand te zien. Hij wilde echte kannibalen van hen maken. Hij vertelde hen over zijn eiland en liet de heilige boom zien, genaamd Tutti Frutti. De grond onder de boom mag je niet betreden met schoenen. En de krakjes moesten altijd de boom eerst begroeten als ze er voorbij wandelden. De krakjes kregen een hele make over tot kannibaal. ook moesten ze zich leren gedragen als een echte kannibaal. Zo leerden de krakjes kannibaal-kreten en zelfs spirituele dansen. Na een leuke dag met zoeloe kropen de krakjes terug onder de wol.

Na weer eens lekker geslapen te hebben, kwam de zon al weer boven voor een nieuwe kleurrijke dag vol plezier en vreugde. Het begon allemaal toen er 5 ondeugende piraten kwamen opdraven op jullie kampterrein. De ene piraat al wat knapper dan de andere. 5 piraten die alleen maar uit waren op goud. Jullie werden verdeeld in 4 groepen met elk een andere piratenvlag. Dit gebeurd aan de hand van een haaienspel met hoepels. Eenmaal verdeeld, moesten jullie eerst tonen dat jullie een echte piraat konden zijn. Jullie werden op de proef gesteld aan de hand van verschillende knotsgekke piratenproefen. Waaronder bijvoorbeeld van het ene schip naar het andere slingeren met een touw. Geniaal spannend was het. Ook mochten jullie buskruit maken voor met een echt kanon op een doelwit te schieten. Vuurwerk-gespetter alom. Ook moesten jullie met een kompas leren werken. Het kunnen oriënteren waar een mogelijke piratenschat zou verstopt kunnen zijn. Echte kaartlezers waren jullie. Jullie waren nog maar net piraat geworden en de klok sloeg al weer 12 klokslagen. Etenstijd ! Na het eten was het dan weer tijd voor wat knutselplezier, genaamd Bahaar. Vele krakjes blonken uit in het maken van verschillend kunstwerken. Zalig om te zien. 's Avonds was het dan weer tijd om in jullie nestje te kruipen zoals een klein muisje die in zijn holletje kroop. Met nog een verhaaltje van jullie leiding, weergalmde het gesnurk van 16 jonge knapen al weer in de verte.

Dit was een speciale dag. Een dag dat jullie eens kennis mochten maken met andere afdelingen. Een flinstones-dag was het. Fred zijn beeldje was kapot, en jullie moesten hem helpen om een nieuw te maken. Vele opdrachten en posten werden doorlopen. Met als eindspel een heuse race met een gesjorde wagen uit de oertijd . Uiteindelijk was het jullie enige echte leider Ward die het spel won en met de beker kon gaan lopen. Die avond was het dan weer tijd voor een griezelspel aka Scooby-Doo-monster-vang-bordspel. Jullie moesten monsters vangen van verschillende niveau's. Die monsters konden jullie dan gebruiken om naar de Mystery-van te geraken om daar het mystery-inc.-Team uit te dagen. Echt spannend. Jullie waren moe en POEF ! Bedjen in.

Krakjes



Bezoekdag

Mama en papa en zusje of broertje of oma en opa eens terug zien ! We zagen veel heimwee vervagen en die glimlach verscheen weer op jullie gezichtje. Leuke dag, met lekker gesmul en gespeel.

weer een nieuwe dag, met een nieuw avontuur. Even kort het verhaaltje uitgelegd: De witte ridders die altijd het goede voorhebben met de medemens en altijd op de eerste plaats staan wanneer er iemand te redden valt, verkeren in een harde oorlog met de zwarte ridders, stoute harde krijgers uit het verre noorden die vrouwen verkrachten en geld stelen van de armen maar niet van de rijken. Zij willen beiden het koninkrijk 'Gruutrodia' veroveren. Er is een koning aanwezig in dat land: Koning Grey, een neutraal personage die alleen maar zit te mekkeren en gewoon vrede wilt. Zowel de witte als zwarte ridders willen hem aan hun kant. Er is ook een rode ridder aanwezig. Hij is het beu dat zijn land altijd in zwart en wit wordt verdeeld. Hij wil dat alle ridders zich achter 1 kleur scharen: het rood. De krakjes werden blootgesteld aan 3 soorten kunsten die in de middeleeuwen beoefend werden: Het mijnen van gronderts, het smelten van gronderts, en het smeden van wapens en harnassen. IJzeren, stalen en gouden harnassen en wapens werden gesmeed. Jullie waren echte ridders. Ook mochten jullie een vlag en een kasteel maken. Dit was nodig voor het eindspel. Een echte bosstratego waarbij jullie elkaars vlag moesten veroveren. De winnaar van het ridderspel was uiteindelijk het team van Ridder Wouter, de zwarte ridders. Toen kwam er een varkentje met een lange snuit en er was weeral een dag gedaan. Al de krakjes al wenend naar hun bed, gewoon omdat het zo plezant was en iedereen wou nog doorspelen. Leuke dag !

Dit was geen gewone dag! Er hing een eigenaardige geur in de lucht. Een verschrikkelijke geur. Maar niemand wist waar het vandaan kwam. Was het een Krakje die een prot had gelaten? Was het een stinkende banaan die nog altijd in de rugzak zat? Was het de speelclub die we tot ons lokaal roken? Nee, helemaal niet! De geur bleek te komen van het kwaad, Sauron en zijn troepen waren namelijk in de buurt. Frodo en zijn vrienden Sam en Gandalf hadden jullie hulp nodig. Frodo heeft als kind een lastige taak op zijn schouders gekregen, hij was de persoon die de vervloekte ring des doods naar de Vulkaan in Mordor moest brengen om zo voor goed het kwaad de wereld uit te helpen. Maar hij was volledig kapot, geradbraakt. Hij had jullie hulp nodig, en snel ook! Want het leger van Sauron zat het op de hielen. De krakjes trokken dus meteen hun beste wandelschoenen aan, staken hun rugzak vol met eten en water, wel genoeg voor 45 jaar! En klaar waren ze, klaar om de grote tocht te volbrengen. We moeten de krakjes een dikke pluim geven, want die dag hebben ze het wereldrecord snel stappen verbroken, 364 kilometer hebben ze gestapt! Dat is meer dan de Aspiranten, Kerels, Toppers, Rakkers en Speelclub tezamen.

Er werd niet alleen gestapt, halverwege stopten we ook aan een gigantische speeltuin, waar er even tijd was voor plezier en vertier. Ook trakteerde de leiders jullie op een overheerlijk ijsje. Een ijsje dat moeilijk bleek om vast te houden want verschillende krakjes lieten dat peperdure ijsje zomaar op de grond vallen. Zonde van die overheerlijke smaken. Daarna stapten we weer verder, we zagen wonderen van uitzichten. Het was prachtig om te zien. We kwamen zelfs een verlaten heksenhuis tegen, dat was griezelen. Maar iedereen overleefde de dagtocht, iedereen behalve 1 krakje. We zijn hem nog altijd aan het zoeken, maar ouders, wees niet bang! Hij komt wel terecht. De toch had de krakjes volledig gebroken dus besloten we ze na een godenmaal maar lekker in hun bedje te zwieren.

Krakjes, jullie mogen trots zijn op jullie zelf. Jarenlang getraind voor dit grote moment. Bloed, zweet en tranen. Jullie droom is uitgekomen, een selectie voor de olympische zandspelen! Neen, geen gewone sporten, zo gemakkelijk gaan we het jullie niet maken. Alles gecombineerd met het vermoeiende, hete zand tussen jullie tenen. Verschillende disciplines werden er overwonnen. We begonnen met een driedubbele marathon door de woestijn die toevallig net naast ons kampterrein lag. Iedereen kreeg bleien, de voeten waren aan het bloeden, brandwonden door de moordende zon... En dit was nog maar het begin van deze voormiddag. Zandvolleybal, zandvoetbal zelfs zandzwemmen. Alle sporten hebben we gedaan. Sommige krakjes stonden met de tranen in de ogen, maar verbitterd deden ze verder. Niemand was van plan om zomaar op te geven, er kon maar één iemand de grote winnaar worden. En dat was... Jullie allemaal. Door samen te werken, hebben jullie de sporten overleefd! Tijd dus voor een welverdiende beloning. Die beloning was een bezoek aan het luxueuze subtropisch zwembad. Er was voor elk wat wils: wildwaterbanen, buizen van enkele kilometers lang, een sauna, een gigantische thermisch bad, een ijsbad, een modderbad, een bubbelbad... alle stress van de laatste dagen werden zo van jullie lichaam gewassen. Je de zuchten van geluk tot drie dorpen verder horen. Helaas zat het zwembad ook vol met dodelijke zeemonsters, de leiding... voor je het wist werd je vastgenomen en drie meter verder gesmeten. Sommige van de Krakjes hadden de kunst van het zwemmen nog niet helemaal door, gelukkig zaten er ook vredelievende zeemonsters die de avontuurlijke krakjes hielpen de diepe stukken zwembad te overbruggen. Maar de ontspanning zat er nog niet op! Zeker niet. 's Avonds werden jullie namelijk uitgenodigd voor de grote verhalentocht. Op verschillende exotische plekjes werd aan jullie een verhaaltje verteld... er waren grappige verhalen, romantische liefdesperikelen, avontuurlijke tochten, een kippenvet bezorgende gruwelverhalen. We zagen dat de laatste dagen verschrikkelijk vermoeiend waren, sommige krakjes hebben de verhalen niet eens gehoord. Zij waren hun eigen verhalen aan het dromen. Dus besloten we dat het een mooie dag was geweest, tijd om in jullie bedje te kruipen.

Krakjes



De krakjes werden wakker met tranen in de ogen. De laatste dag was alweer aangebroken. Schniff, schniff, schniff. Maar deze laatste dag moest een mooie dag worden, het moest een waar spektakel worden! Een feest om nooit te vergeten! Maar voor we dat konden doen moest er eerst iets gebeuren, er waren een paar leiders die, hoe durven ze, besloten om de chiro te verlaten. Maar dat konden we niet zomaar laten gebeuren. De nacht daarvoor heeft de leiding een gigantische put gegraven om hun in te steken. Maar daar hadden we de krakjes voor nodig. We sleurden ze uit hun slaapzak en droegen hun tot in de put waar we ze begroeven. Dit om ervoor te zorgen dat ze de Chiro nooit in de steek zouden laten. Sommige krakjes begrepen dit concept echter niet zo goed, en waren bang dat we deze onschuldige personen levend gingen begraven. Geloof ons, dat is niet gebeurd. Maar er waren nog andere taken, er moest namelijk hout gesprokkeld worden voor het kampvuur. Heel het bos hebben we omgekapt, al het hout van de wereld. Als jullie in het nieuws berichten zien over de problematiek rond boskapperij dan hebben de krakjes door de grootste schuld aan. Maar het is allemaal voor het goede doel. En 's avonds was het dan zover. Na scooby Doo en zijn vrienden de slechterik Mondevarius te grazen zien te nemen werden jullie uitgenodigd voor het grote Chiro Festival. Voor krakjes waarschijnlijk hun eerste festival. De bedoeling was dat iedereen een klein toneeltje deed om zijn fantasiekunsten te tonen aan de rest van de Chiro. Verrassing, verrassing... De Krakjes waren weer de beste. Met het spannende verhaal van Ridder Raphael, die soldaten, legermannen en boomgeesten versloeg voor het hart van de mooie prinses Luca. Helaas was prins Raphael te lang op toch geweest, waardoor prinses Luca al kinderen had met verschillende verslagen legermannen. Les van het verhaal: weg gegaan is plaats vergaan! Daarna was het tijd voor het kampvuur: ZO EEN GROTE VUURBAL! Het was prachtig om te zien hoe dan vlammen dansten in de duisternis. Een waar spektakel. En helaas was het dan weer tijd om de laatste keer in ons bedje te kruipen om daarna weer naar huis te gaan....

Maar we hebben altijd volgen jaar nog!

Tot dan, groetjes van Leider Ward, Stijn, Ferre, Brecht en Wouter.

De beste krakjesleiding die jullie ooit zullen kennen.



www.chirosintbartel.be

<https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens>

<https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes>



Speelclub jongens



Dag beste speelclubbertjes

Na elk kamp is het ook tijd voor een kampartikeltje en nu er al enkele onder jullie rakker zijn geworden werd het wel eens tijd om aan dat artikeltje te beginnen.

Dus hier gaan we dan;

Alles begon op een zonnige dinsdag een hoopje speelclubbers en 4 leiders verzamelden aan het station voor een mooie tijd in meeuwen-gruitrode. Na enkele minuten afscheid van de ouders waren we weg. JOEPIE!!! 10 dagen ravotten en spelen terwijl (bijna) alles mag.

Na een lange treinreis kwamen we toe aan het kampterrein maar hier mochten we nog niet op, doordat er een plaag was uitgebroken die we moesten bestrijden. Wat natuurlijk nooit gelukt was zonder de speelclub. Dus bestormden we het kampterrein en begonnen we aan 10 magische dagen.

Eens we onze valies hadden uitgepakt en ons op onze slaapplaats hadden gelegd konden we het terrein beginnen verkennen. En oooo wat was dit groot. Zo hadden we al een plek gevonden voor ons speelclubkamp, alsook de immense zandvlakte waar we ons precies in een woestijn voelden. En nog veel meer toffe plekjes. Maar een dag duurt niet eeuwig en moesten we toch maar eens in ons bed kruipen.

Dag één was er direct al een waarbij we ons mooiste tarzanpak konden aantrekken om de beesten van de jungle te redden. Dit moesten we doen aan de hand van enkele moeilijke opdrachten zoals over het immense ravijn te slingeren aan de lianen of de verschillende beesten die we moesten herkennen aan de hand van onze uitgebreide kennis. Alsook het leren openen van een kokosnoot was zo simpel als maar zijne kon. Na al deze testen konden we bambino de albino aap verslaan en was iedereen weer gered. Wat was die dag vlot voorbij gegaan.



www.chirosintbartel.be

<https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens>

<https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes>

De volgende dag waren we opgedeeld in 2 coole motorbendes en moesten we onze schuilplaats beschermen van de andere bende. Wat natuurlijk niet zo gemakkelijk was. Na het maken van de verdediging gingen we over tot de verovering van de motorbende maar na lang proberen waren we het eens geworden dat we beter samenwerken en werden dus één motorbende van vrienden.

We moesten na deze dagen toch ook eens aan onze Summer body denken (vooral leider Dries en Glas) en dus hadden we onze eigen bodybuilder competitie gehouden waarbij we allemaal even sterk bleken te zijn. Dus konden we zonder zorgen meespelen met de vlaamse kermis.

Woowie we zitten al bijna in de helft van ons kamp en was het bezoekdag. Hierbij konden al vele speelclubbers hun ouders al de spelletjes uitleggen en het kamp tonen. Maar na het verhaaltje moesten we ook van hun weer afscheid nemen wat soms niet al te vlot ging. Ook moesten we afscheid nemen van leiders Dries en Jasper. Wat ook niet zonder een traan ging.

Maar zonder veel verdriet begonnen we aan de dag als spik splinter nieuwe regisseurs en maakten we ons eigen film die we niet konden publiceren omdat menig regisseurs jaloers zouden worden.

Dag 8 een dag waar iedereen naar uitkeek: DAGTOCHT

Iedereen was al vroeg uit de veren om zoveel mogelijk km te kunnen stappen en dus vertrokken we direct na het ochtendmaal om onze 45km af te leggen. Want ja uiteindelijk zijn we wel vele malen beter als de rakkers en toppers.

De dag na dagtocht is er altijd eentje om te bekomen van het vele stappen en dus gingen we gaan zwemmen. Na het zwemmen werd het tijd voor de bezinning waar we hebben nagedacht over hoe we beter zouden kunnen recycleren en dit ook uitgelegd aan de andere afdelingen.

En plots waren we aan de laatste dag van het kamp waarbij we veel hout zijn gaan zoeken voor het kampvuur, eens het kampvuur afwas hadden we een toneeltje gemaakt voor op de bontering en konden we de avond afsluiten aan het kampvuur. Wat ook wel het einde betekent van ons kamp. Op de terugweg waren we dan ook tevreden van de voorbije dagen en konden we alleen maar uitkijken naar de volgende jaren.

Vele groetjes jullie leiding
Dries, Jasper, Glas en Jarne



LINE UP:

SPITTIN' ALPACAS
MR. NOISY
JAY BAKER

**PITZ, TITZ
& RITZ**

LIVE FROM
BOSTON

KIDS WITH GUNS

CHIRO SINT-BARTEL PRESENTS
THE 21ST EDITION OF

DUVEL TROPHY

DA MAG AL ISJ

28TH OF OCTOBER 2017

DOORS: 21⁰⁰
@JC DE SPIRAAL

VVK: 4⁰⁰
ADK: 5⁰⁰



Rakkers



Kampartikel rakkers 2017

Dag 1 we vertrekken op kamp, we moesten allemaal heel vroeg op om op tijd op het kampterrein te komen. Op de trein zaten we dan ook vol frisse koppen.



Op het kamp aangekomen moesten de rakkers samen met de rest van de mindere afdelingen ervoor zorgen dat het veilig was om het kampterrein op te mogen. 'S Avonds werden de rakkers voorgesteld aan Louis Cartonést en deze legde hun dan via allerlei spelletjes de regels van het kamp uit.

Dag 2

De rakkers kregen de opdracht van Louis Cartonést om de duivenmelker van het koninkrijk te helpen om een sterke duif te kweken die dan belangrijke berichten kan versturen naar de onderdanen van Louis Cartonést. Zo moesten ze in de voormiddag hun eigen duif maken en deze diende dan al pion om dan in de namiddag zo snel mogelijk een obstakel parcours af te leggen met hun duif. Deze duif kon deze obstakels enkel goed afleggen als ze hun duiven de juiste voedingsstoffen of voordelen gaven.

'S avonds hebben wat plezier beleefd met het inoefenen van de kampliedjes zodat de rakkers deze dan in volle borst konden meezingen wanneer we deze tijdens het eten dan zingen tijdens de zangmomenten. Maar hebben we ook heel veel zangtalenten ondeckt onder onze rakkers



www.chirosintbartel.be

<https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens>

<https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes>

Dag 3

Werden de rakkers weer gegroet door Louis Cartonést, deze nieuws voor de rakkers. De koning wou namelijk een nieuw soort virus ontwikkelen om andere landen te kunnen boycotten. Dus moesten de rakkers in de voormiddag opdrachten doen, deze bepaalden dan waar ze hun virus mochten laten starten om verder te verspreiden. Zo kan een virus in Afrika sneller verspreiden zonder ontdekt te worden, maar als het dan ontdekt wordt, kan het virus sneller worden genezen dan moesten de rakkers hun virus in Amerika los laten.

'S avonds hebben we dan een een fluotocht gedaan, zo moesten de rakkers per 2 een tocht afleggen en letters verzamelen en met deze letters moesten ze dan een woord vormen.

Dag 4

Hier kregen de rakkers van de koning Louis Cartonést te horen dat ze elk hun eigen stad mochten opbouwen. Dit konden ze doen door huizen, fabrieken, te kopen en zo konden ze hun steden uitbreiden en hoe groter hun stad hoe meer ze konden toevoegen aan hun stad.

In de namiddag was het dan Bahaar, wat een namiddag was waar elke afdeling van alle dingen mochten knutselen. Zo mochten de rakkers een peperkoekenhuisje maken of een knikkerbaan maken of scooby doo's maken, wat goed in het kamphema paste. Hebben we liggen sluipen. In en rond het bos van het mooie koninkrijk van Louis Cartonést.

Dag 5

Was het familiedag, de flinstones wouden een beeldje repareren van Fred dat per ongeluk kapot ging.

Nadat ze dit hadden gedaan wouden ze een race tegen elkaar doen. Dus moesten alle groepen materialen verzamelen om hun wagen te maken en zo snel mogelijk hun personage over een parcours te dragen.

'S Avonds hebben wat kleine spelletjes gedaan, zoals powerhand...

Dag 6

Was het bezoekdag, ieder rakkertjes kreeg dan weer hun mama of papa weer te zien na 6 dagen zonder ouders te kunnen leven hebben. Na een hele drukke dag vol plezier met de ouders moesten deze weer naar huis gaan en moesten de rakkers samen met de rest van de afdelingen Ares helpen met zijn darmproblemen door een medicijn te vinden om hem te verlossen van zijn darmklachten.

Rakkers



Dag 7

Marathondag. De rakkers werden getraind om een marathon af te leggen. In de namiddag moesten de rakkers dan een paracommando parcours afleggen dat hun zowel fysiek, mentaal als spiritueel op de proef stelde. Zo was het voor de rakkers niet altijd gemakkelijk om de te beginnen aan het parcours of aan sommige obstakels. 'S Avonds werden de rakkers ook nog eens uit hun bed gehaald, want de koning Louis Cartonést moest een brandende fakkel tot aan het heilige vuur brengen op de zandvlakte, dit vuur moest aangestoken worden om alle gevaarlijke beesten uit het koninkrijk weg te houden. Natuurlijk was de weg naar het heilige vuur niet zonder obstakels. Zo hebben we jammer maar helaas 1 rakker verloren in onze missie om het vuur aan te krijgen. (Maak jullie geen zorgen ouders de koning heeft na lang onderhandelen met de monsters onze rakker toch weer terug gekregen.)

Dag 8

Dagtocht en om geen lange dag te moeten beschrijven over hoe de rakkers gestapt hebben zullen we jullie enkel sfeerbeelden meegeven van hoe de rakkers eruit zagen tijdens hun 30 km dagtochtje.

's Avonds na zo'n vermoeiende dag hadden de leiding de rakkers getrakteerd op een warme douche en een kampvuurtje met marshmallow's en knakworstjes.

Dag 9

In de voormiddag hebben we wat korte spelletjes gedaan en dan in de namiddag zijn we gaan zwemmen en hebben we 's avonds nog wat nagedacht over het leven. Door te bezinnen en een korte fakkeltocht af te leggen.

Dag 10

De leiding die eruit ging wakker maken en deze in de put gooien. Daarna moesten de rakkers werken aan hun toneeltje dat ze gingen doen voor de bontering. In de namiddag hebben de rakkers dan samen met de andere afdelingen hout gesprokkelt voor het kampvuur.



Dag 11

Na een gigantisch grote opkuis van ons terrein mochten de rakkers eindelijk op de trein om weer naar huis te gaan. Want ook al is zo'n groot kamp het leukste dat er is, toch is het altijd fijn om na zo'n vermoeiend kamp thuis te kunnen komen om alles wat ze die 10 dagen hebben meegemaakt te kunnen verwerken.

Dit was dan voor de laatste keer jullie helden van het jaar 2017:

Janssens, Vince, Brent, Robin en Daan.



Aspi's



Bie boe ba beste aspirantjes (ondertussen leiding ghoho, wat gaat de tijd snel!), Het was een stralende dag toen we vertrokken op bivak! We gingen zoals de traditie dat wil al liftend naar onze eerste slaappleats namelijk Leuven. Enthousiast gingen we maar naar de Quick want jij weet zelf, oneindige re-fill aja! Niemand kon op voorhand weten wat voor crazy nacht we uiteindelijk gingen beleven. We kwamen namelijk een dametjesChiro tegen het lijf gelopen. Als aspiranten van Chiro Sint-Bartel kunnen we dat natuurlijk wel waarderen, een mooie dame. Na veel gesjiever en gezwaans is er een ware don-juan opgestaan onder ons. Prachtige ervaring!

De dag er na zwierden we ons naar Genk om een escape roomken te placeren. Maar eerst moet er gegeten worden natuurlijk! Een domino-pizzaken binnenspelen en daar 2 dagen spijt van hebben, het hoort er allemaal bij! Na den boef was het dan tijd voor den escaperoom. De ene helft moest zich in de lugubere wereld van Pablo Escobar wanen terwijl de andere Hercule Poirot gepresenteerd kregen. We besloten naar Meeuwen te liften om daar te maffen op een kampterrein dicht bij het onze! Twas chill, sowieso!

Na een meer dan geslaagd voorkamp was het tijd voor de officiële start van het bivak! De jongere afdelingen stroomden toe en we zorgden voor een prachtig onthaalspel. Dat we talentjes zijn moeten ze ons niet meer zeggen! We pierden daarna de kampversiering in een mum van tijd de grond in! Vollenbak! Joplakeej!

De volgenden dag barste de strijd los in leprechaun-land. Er waren namelijk 7 mannetjes in het Leprechaun-dorp maar... welgeteld 1 vrouwtje! Het was de bedoeling van de dag om de winnaar te worden van het spel zodanig jullie de hand van het dametje konden vragen. Door stukken ijzer te mijnen konden jullie een prachtige halsketting maken. Lachen, gieren, brullen was me dat! Aan iedereen ook bedankt om jullie prachtig in te kleden! We hebben er van genoten.. ^^

Op den avond werden jullie verrast met een fameus 24 uur spel. Jullie kregen elk uur een opdracht die jullie tot een goed einde moesten brengen. Voorbeelden zijn: Nen trouw naspelen aan tafel tijdens het eten, Gaston het beste uur van zijn leven geven, een maquette maken van het kampterrein,... We waren hele trotse leiders toen jullie elke opdracht moeiteloos volbrachten! Dikken chapeau! Veel loves!



www.chirosintbartel.be

<https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens>

<https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes>

Daarna toen het zonnetje was gaan slapen konden we beginnen aan een seinspel. Jullie kregen 2 signalen tegelijk te zien op de zandvlakte. Aan de ene kant werden woorden uitgestuurd via het semafooralfabet en aan de andere kant flitsten er morsecodes op jullie af. Op het einde moesten jullie dan de gevonden woorden gebruiken in een kruiswoordraadsel! Wederom waren we trots op jullie prestatie die avond.

De dag erna namen de flinstones het kampterrein over op de familiedag. De winnaar van die dag moest de grote stenenRace winnen met een eigen gemaakt vaartuig. Op den avond waren wij zo vriendelijk om den bar te sjoeren zodanig dat er iets kon gedronken worden op den bezoekdag. We hebben daar wel veel op gesukkeld als ik het mij goed herinner! Achteraf gezien eigenlijk wel hilarisch hoe incompetent we soms wel niet kunnen zijn. Maar goed, tis toch weer gelukt! In de nacht mochten jullie jullie sluipkleren aantrekken om sneaky naar een snackie te sluipen! Hihi!

Daarna bezoekdag... Saai

We vertrokken met heel veel zin op onze 2-daagse! Joepiedepoepie! Feestjen bouwen! Den eersten dag gingen we een namiddagje vissen op nen forel-vijver in de buurt! Da was een heel plezierige ervaring in feite feitelijk! Nadien mochten we de forellen die we gevangen hadden fileren. We kochten wat viskruiden en maakten ze klaar op een bbq'ken! Heerlijk! Een visken a dayst keeps the doctor awayst hé! Baaah! Neuzeken kapot olé olééééé! Neuzeken kapot olé oléééééééé!

De dag nadien was het tijd om de geschiedenis in te duiken met een bezoek aan C-mine. C-Mine is de naam voor een ontwikkelingsproject van de voormalige steenkoolmijn van Winterslag in Genk. De naam is gekozen via een wedstrijd. De C staat voor creativiteit. Een deel van de mijngebouwen en -installaties is behouden gebleven en heeft monumentenstatus. De gebouwen in neoclassicistische- en neo-Vlaamse renaissancestijl dateren uit de periode 1912-1925. Erachter liggen twee schachtbokken: één uit 1916 (het oudste van Limburg) en één uit 1963, de laatste ooit gebouwd.





U ziet het mensen, met den mannen van de Chiro kunde nekeer goed lachen en veel sjeeveren maar van tijd tot tijd zwieren wer nog een educatief momentjen uit ons mouw!

Toen we terug kwamen van twee-daagse gingen we tot onze grote vreugde een plonsken pakken in het plaatselijk zwembad. Het weer was misschien een beetje minder maar een chance was er ook een heerlijk brubbelbadje waar we konden gaan inzitten! Zalig! Deze ontspanning was zeker welgekomen want die avond was het ook onze heuse dropping! We werden in the middle of nowhere gesmeten en moesten de weg naar het kampterrein terugvinden. Da was uiteraard geen probleem met zo een competente leidersfiguren aan jullie zijde natuurlijk.

Dan was de laatste dag al aangebroken.. Boehoehoe.. Maar voor we afscheid moeten nemen is er eerst nog een fameus groot kampvuur waar we allemaal lekker emotioneel kunnen wezen en kunnen nadenken over het leven.

We zouden jullie allemaal willen bedanken voor een geniaal jaar en een fantastisch kamp! Twas fijn om er samen met jullie te zijn! Hopla we zwieren der hier nog een rijmken in opt laatste zegtem!

Veel succes binnen de leidingsploeg!

Een allerlaatste groet,
Hoogachtend

De aspileidink ;

Segers

Jefke C

Peace Poes





Chiro Sint-Bartel stelt voor:



11 - 12 NOVEMBER 2017

ZAAL DE REEP NEDERBOELARE



ZAT: 18H - 21H

ZON: 11H30 - 14H



BOLOGNAISE | CARBONARA | POLLO PESTO

VEGETARISCH* | VLEESSCHOTEL*

*ENKEL OP BESTELLING



FEL. CAUWELSTRAAT 11 | 9500 G'BERGEN

KAARTEN?

VOLW €11

KIND €5

LEIDING

VOOR|NA CHIRO OP ZONDAG

MAIL: ANN DEMECHELEER ANNEKEN67@HOTMAIL.COM

Redactie

'Chirokrant' van Chiro Sint Bartel Geraardsbergen
Maandblad, verschijnt niet in augustus

Verantwoordelijke Uitgever :

De Pelsemaeker Danny
Watermolenstraat 94
9500 Geraardsbergen
0477/79.80.10

Leden :

Iebe De Quick
Robin De Pelsemaeker
Danny De Pelsemaeker

